



SVM
SENIOREN VERENIGING
MIDDENMEER

De Kroonbode

December 2024

Jaargang 33

Nummer 374

Landblad

Inhoud

Blz. 2	Inhoud
Blz. 3	Colofon
Blz. 4	Belangrijke telefoonnummers + aanmeldingsformulier + uitslag biljartcompetitie
Blz. 5	Programma van de maand
Blz. 6	Toelichting programma
Blz. 9	Afvalkalender + mutatie leden
Blz. 10	In memoriam: Nico Kaan
Blz. 11	Het spookt in het kerkje (kerstverhaal)
Blz. 15	Uitslagen sjoelen, klaverjassen en keezen
Blz. 16	“de Peppel” bezoekt SVM
Blz. 17	Foto’s van het bezoek van “de Peppel”
Blz. 18	(Ex-) Vrijwilliger van de maand
Blz. 20	Puzzel van de maand
Blz. 22	Recept van de maand
Blz. 23	En ons altijd weer boeit
Blz. 24	Doet en Ontmoet
Blz. 25	Serious Request
Blz. 26	Sint-Maartenviering in “de Kroon”



Zorg en ondersteuning in Hollands Kroon

Iedereen wil graag grip houden op het eigen leven. Maar wat als dat door omstandigheden even niet meer lukt? Dan staat het wijkteam voor u klaar.

088-321 5000 | www.incluziohollandskroon.nl

INLUZIO
HOLLANDS
KROON.

Zorg en ondersteuning. Altijd dichtbij.

Colofon

De Kroonbode

Is (sinds 23-11-1990) het maandblad van Senioren Vereniging Middenmeer (SVM)

Correspondentieadres: kroonwaard@gmail.com

De Kroonbode wordt gedrukt met zorg door: Yntze Wiebenga.

Bestuur:

Voorzitter: Sjanet Postema.

Secretaris: Rene Verberne (0227-501904).

Penningmeester: Hugo Prins.

2e penningmeester: Ans Wagenaar.

Leden: Frouke Katuin, Yntze Wiebenga en Nico Wagenaar.

Redactie:

Hans Roelofsen 0227-501292 kroonwaard@gmail.com

Elisabeth Lucken 06-31002896 ellabrocanterie@gmail.com

Advertentiekosten per kalenderjaar:

Kwartpagina € 50,00

halve pagina € 75,00

hele pagina € 120,00

Bezorging:

David Schipper, Henk Huizenga, Jurre Strikwerda, Jaap Klomp, Anneke Gijzenberg, Rens v. Rijs.

Kopij:

Oplossingen van de puzzel en kopij vóór de 15e van elke maand deponeren in het houten kistje op de piano, of verzenden via de e-mail.

Nadruk met bronvermelding is toegestaan.

De redactie behoudt zich het recht voor, om ingezonden kopij te bewerken, in te korten, later te plaatsen of niet te plaatsen.

Te laat aangeleverde kopij zal (in principe) **niet** worden geplaatst.

Activiteiten:

Kom eens kijken en/of meedoen aan één of meerdere activiteiten.

U bent van harte welkom.

Lidmaatschap 'Seniorenvereniging Middenmeer' inclusief de Kroonbode

Per huishouden € 95,00 per jaar.

Per persoon € 57,00 per jaar.

Bankrekening:

NL 49 RABO 0370 4790 33

t.n.v. Senioren Vereniging Middenmeer (SVM)

Programma van de maand



Wekelijks:

Maandag



Sjoelen

14:00 – 16:00 uur

Dinsdag:



Doet & Ontmoet

13:30 – 16:00 uur

Woensdag



Schilder club

09:30 – 11:30 uur



Keezcompetitie

14:00 – 16:00 uur



Biljartcompetitie

15:00 – 17:00 uur

Donderdag



Gymnastiek

10:00 – 10:30 uur



Klaverjassen

13:30 – 16:00 uur

Overige activiteiten:

Woensdag	4 december	1* Sinterklaasviering	14:00 – 16:30 uur
Zondag	8 december	Koffiedrinken	11:00 – 13:00 uur
Donderdag	19 december	Avondoverdenking (ds.Inge Eckhart)	18:30 – 19:30 uur
Vrijdag	20 december	2* Kerstviering	14:00 – 17:00 uur
Maandag	30 december	3* Oudjaardviering	16:00 – 19:00 uur
Vrijdag	10 januari	4* Nieuwjaarsreceptie	15:00 – 17:00 uur
Vrijdag	17 januari	5* Film Middenmeer (1966)	15:30 – 16:30 uur

Activiteiten met sterretje worden toegelicht.

Toelichting programma

1* Sinterklaas

Dit festijn wordt gevierd met muziek van Sjaak Wester die ons met de nodige liedjes op zijn accordeon ongetwijfeld in de stemming zal brengen. St. Nicolaas brengt ons een bezoek vergezeld van zijn trouwe Pieten. We willen graag weten hoe groot de opkomst is, om te weten hoeveel cadeautjes Sint en Piet moeten meenemen en ook om te berekenen hoeveel drankjes er kunnen worden geschonken. Daarbij zal een versnapering niet ontbreken. Er ligt dan ook een inschrijffijl in de toko. Een bijdrage van € 7,50 is noodzakelijk om de kosten binnen de perken te houden. Wacht niet te lang want we gaan uit van maximaal 50 leden.

2* Kerstviering

Het Kerstfeest wordt gevierd met zang van de zangeres Thea Ooms die al eerder met veel succes bij ons heeft opgetreden. Zij zal uiteraard de nodige- en bekende kerstliedjes zingen die ongetwijfeld kunnen worden meegezongen.

Onze voorzitter Sjanet zal tijdens deze viering een voordracht over het kerstverhaal houden. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Wel is een tijdige inschrijving noodzakelijk en daarvoor ligt een lijst in de toko. Wacht niet te lang want we gaan uit van maximaal 50 leden.

3* Oudjaarviering

We gaan ook weer het oudjaar feestelijk uitluiden. Evenals afgelopen jaar gaan we dit doen met veel muziek en talloze oliebollen en appelflappen. Een lekker drankje zal daarbij natuurlijk niet ontbreken. De muziek wordt verzorgd door het kwartet "The Old Friends" die ons weer met talloze sketches en liedjes in een uitbundige stemming gaan brengen. Gezien de kosten vragen wij een eigen bijdrage van € 7,50, die gelijktijdig bij de inschrijving kan worden voldaan. De lijst ligt in de toko, wacht niet te lang want we gaan uit van maximaal 50 leden.

4* Nieuwjaarsreceptie

Deze ontvangst is vrij toegankelijk. Inschrijving is niet nodig en er zitten geen kosten aan.. Er zal een jaaroverzicht van de gehouden activiteiten in 2024 op de tv worden vertoond.

5* Film Middenmeer (1966)

In 1966 is er een film gemaakt over Middenmeer.

Deze is van commentaar voorzien door de heer C. Meeuwsen.

De film duurt ca. 45 minuten. We maken er een gezellige bijeenkomst van.

Namens de redactie van de Kroonbode

**WENSEN WIJ U ALLEN EEN HEEL GEZEGENDE KERST.
EN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.**

ELISABETH



HANS





Wieringer Vishandel
voor al uw
verse vis
06-55327301
Bert Mulder

WWW.WIERINGERVISHANDEL.NL

*Wij komen graag bij
uw Evenementen*



BAKKERIJ SLIJKERMAN

*Bestel nu gemakkelijk
via onze webshop*



WWW.BAKKERIJSLIJKERMAN.NL



De Jong Middenmeer

Accountants en belastingadviseurs



Brugstraat 42a
1775 BG Middenmeer
T 0227 - 501 944

E info@dejong-middenmeer.nl

Vertrouwd met visie

www.dejong-middenmeer.nl

Kwaliteit door
Ambachtelijkheid

**v. 't RIET
UW SLAGER**

Middenmeer
Tel. 0227-501315



**Goed
en
vertrouwd**

MONDZORG MIDDENMEER

tandheelkunde orthodontie implantologie

Hoornseweg 31A
1775 RB Middenmeer
0227 501216

info@mondzorgmiddenmeer.nl
www.mondzorgmiddenmeer.nl

Afvalkalender HVC december



WEL

- Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
- Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
- Broodresten
- Koffiedik, papieren koffiefilter
- Papier van keukenrol
- Noten en pitten
- Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd mosselschelpen, oesterschelpen ...)
- Vaste zuivelproducten (kaasresten)
- Eieren, eierschalen
- Fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd snoeihout ...)
- Kamer- en tuinplanten
- Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout



NIET

- Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie ...)
- Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
- Theezakjes en koffiepads
- Behandeld hout (met verf, vernis of impregneermiddel)
- Beenderen en boutjes
- Dierenkengen en dierlijk (slacht)afval
- Schelpen van mosselen, oesters ...
- Kattenbakvulling en vogelkoolzand
- Mest
- Stof uit de stofzuiger
- Wegwerpluier en ander hygiëneafval
- Aarde en zand
- Kurk
- Asresten en houtskool
- Plastiek, glas, metalen
- Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken

Dinsdag	3 december	Restafval
Dinsdag	10 december	Gft en etensresten
Dinsdag	17 december	Plastic, blik en drinkpakken
Dinsdag	17 december	Papier en karton
Dinsdag	31 december	Restafval

Bij de adressen met plasticinzameling met **zakken** (i.p.v. plasticbakken):

Woensdag	11 december	plastic, blik en drinkpakken
Woensdag	18 december	plastic, blik en drinkpakken

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Verjaardagen van leden:

22 december	Mw. T. Smit- Amsing
28 december	Hr. K. Hoes

Uiteraard wensen wij alle jarigen een fijne dag en een goede gezondheid toe.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0



Nieuwe leden

Hr. en mw. C. Keuken



Hr. J. Quinten

kom eens langs op de koffie!

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Helaas heeft het bestuur de trieste mededeling ontvangen, dat zijn overleden:

Op 4 november	Dhr. N. Kaan (Erelid SVM)
Op 15 november	Mevr. J. Kooistra-Jansma

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.



In Memoriam: Nico Kaan

Op maandag 4 november overleed Nico Kaan op 84-jarige leeftijd. Hij werd geboren op een boerderij aan de Schervenweg in Wieringermeer. Hij heeft hier met zijn broer een aantal jaren geboerd. Nadat bleek, dat er geen boerderijen meer aan twee broers verpacht werden is Nico gaan studeren. Hij kwam hierdoor in de ouderenzorg terecht. Nico heeft destijds een grote rol gespeeld bij “de Kroon.” Bij de opening van het wijksteunpunt “de Kroon” in november 1990 werd Nico aangesteld als coördinator. Er werd toen een oproep in de Wieringermeerbode geplaatst voor vrijwilligers. Tot aller verbazing reageerden ruim dertig mensen. Hij diende te onderzoeken of het mogelijk was om ouderen met behulp van flankerend beleid langer zelfstandig te laten wonen in daarop aangepaste woningen. De capaciteit van de zorgcentra was te klein om de vergrijzing op te vangen. Bij dit project waren zowel de gemeente als de provincie betrokken. Nico zag haarscherp dat men moest voorkomen dat mensen vereenzaamden. Mede door zijn vermogen tot het omgaan met ouderen en door de mede door hem opgerichte “Deelnemers commissie” werd het een groot succes. Niet alleen voor de bewoners rond het steunpunt, maar ook voor vele ouderen uit de wijde omgeving. Hij wist de talenten van andere mensen naar voren te halen en te gebruiken. Spoedig bleek dat er behoefte was aan meer aangepaste woningen en werden er twintig woningen bij gebouwd. Hierin werden de ervaringen met de veertig eerder gebouwde woningen gebruikt voor verbeteringen. Ook hierbij speelde Nico een rol. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers werden er tal van evenementen georganiseerd. Ook van grote betekenis voor mensen, die moeilijk zelf boodschappen konden doen, was de Toko, het winkeltje o.l.v. Gé Montsma, waar men van alles kon kopen. Bij dit alles hield Nico de bewoners scherp in de gaten en pleegde met hen overleg over hun toekomst. Dit heeft geduurd tot het jaar 2000. Toen wisten de provincie en de gemeente genoeg en trok men de subsidie in. Nico werd door de gemeente teruggetrokken en kreeg de leiding over de W.V.G. (wet voorzieningen gehandicapten), later de W.M.O. Voor de vele en grote verdiensten voor de ouderen werd hij benoemd tot erelid van de opgerichte vereniging de S.V.K. Ook kreeg hij opdracht tot het oprichten van de Seniorenraad bij de gemeente, wat toen wettelijk verplicht werd. Zijn taken hier werden overgenomen door het bestuur en de vrijwilligers van de opgerichte vereniging de S.V.K. Wij herdenken Nico Kaan, als een sociaal denkend, diepgelovig mens, met grote dankbaarheid voor zijn vele verdiensten voor “de Kroon.”

D.S.

Aan allen die betrokken zijn bij het Wijksteunpunt “de Koon”:

Beste mensen, toen ik de lijst met namen doorlas van de condoleance, zag ik veel bekende namen en gezichten weer voor mij. Hartelijk dank voor Uw medeleven. Nico’s zorg voor ouderen was oprecht. Bij de sociale dienst Schagen, zijn vorige werkgever, leerde hij omgaan met mensen uit alle lagen van de bevolking. Vanaf de start van het steunpunt, in november 1990, tot nu toe, is de inzet van de vrijwilligers van cruciaal belang geweest voor de Kroon en de Kroonbode. Tot voldoening van velen, ook van Nico, kon de ingezette lijn worden voortgezet: Voor ouderen in de wijk aangepaste woningen, zorg en activiteiten, dit tot bevordering van welzijn. Hartelijke groet, **Liesbeth Kaan – Valkering.**

Het spookt in het kerkje.....

Een kerstverhaal voor de langste nacht



Bij de rivier de Luna lag het dorpje Akel. De dorpsbewoners verdienden hun dagelijkse kost met het kappen van bomen en het bewerken van hout. Zij maakten meubelen en kleine boten.

Deze boten werden gebruikt door de vissers uit de omliggende dorpen. Deze vissers haalden hun vis uit de Luna en brachten als het nodig was de bewoners of goederen naar de overzijde van de rivier.

Niet ver van het dorp, landinwaarts, lagen de heuvels en bergen die begroeid waren met diverse boomsoorten. De houthakkers kaptten de bomen die in de houtzagerij tot bruikbare planken werden gezaagd.

Eén van de houthakkers, Joris genaamd, en waar dit verhaal over gaat, was enorm sterk. In zijn eentje hakte hij de grootste bomen om. Hij was trots op zijn kracht en vaardigheid.

De mensen in het dorp en ook de omliggende dorpen deden regelmatig een beroep op Joris bij zware klussen. Joris was populair en werd zowel bewonderd als gevreesd om zijn kracht. In de winter werd er nauwelijks gewerkt in de bossen.

De winters konden streng zijn waardoor de rivier bevroor.

Het werk werd dan gedaan in de houtzagerij en in de beschutte werkplaats. Als de avond viel dan kwamen de mannen naar het dorpshuis. Daar rookten zij uit hun zelfgemaakte houten pijpjes en dronken een verwarmend drankje.

Zo gebeurde dit ook de avond voor het Kerstfeest. De meeste mannen waren net binnen toen plotseling de deur van het dorpshuis met een grote zwaai openging.

Dit gebeurde met zoveel opgewondenheid dat alle mannen verschrikt opkeken.

De koster van het kerkje dat net buiten het dorp lag, rende hijgend naar binnen of de duvel hem op de hielen zat.

Nadat hij enigszins op adem gekomen was en een drankje in zijn keelgat had gegoten, vertelde hij zijn angstaanjagend verhaal aan de nieuwsgierige gezichten.

Die middag had hij zich naar het kerkje begeven om de nodige voorbereidingen te treffen voor de kerstviering. Geheel opgegaan in zijn werkzaamheden was hij de tijd vergeten om, voordat de duisternis zou intreden, te vertrekken.

Nu moet je weten dat er nooit kerstnacht gevierd werd door de dorpsbewoners in het kerkje. Er heerste namelijk een groot bijgeloof onder de bewoners dat het onveilig was om bij duisternis zich in de omgeving van het kerkje te begeven.

Bij het kerkje was een kerkhof en men zei dat daar bij het invallen van de avond en nacht kwade geesten rondspookten op zoek bij de doden om hun ziel te vangen.

Dus niemand begaf zich meer in de buurt van het kerkje na de avondschemering.

De koster die zo opging in zijn werkzaamheden zag dat het daglicht minderde door de invallende avondschemering. Hij werd wat nerveus en wilde zo spoedig mogelijk weg.

Haastig deed hij zijn jas aan maar werd opgeschrikt door een hevig en angstig gejammer. Dit werd enigszins gesmoord door de opkomende wind.

Bevangen door de angst en zo snel zijn benen hem konden dragen rende de koster het kerkje uit. Hij was ervan overtuigd dat een kwade geest hem een loer wilde draaien.

De mannen in het dorpshuis, waar inmiddels ook enkel vrouwen en kinderen waren binnengelopen, werden door dit verhaal in hun bijgeloof gesterkt.

Enigszins bekomen van de schrik herinnerde de koster zich dat hij de deur van het kerkje niet had dichtgedaan en dat het vuur in de open haard nog brandde.

Met de opkomende wind zou er best weleens brand kunnen ontstaan, zo bedacht hij zich. Wat moest er nu gebeuren? De bakkersvrouw zei: "We kunnen Joris vragen om het vuur te gaan doven en de deur te sluiten. Hij is sterk en niet bang."

In dit laatste vergiste zij zich, maar dat kon niemand weten. Joris was wel sterk en stoer maar diep in zijn hart was er een angst voor alles wat hij niet kon zien maar wel vermoedde.

De koster en enkele mannen gingen naar het huisje van Joris.

Zij troffen hem bij zijn avondmaaltijd, die hij smakelijk zat te verorberen.

Nadat de koster hem verteld had wat er gebeurd was en Joris vroeg om naar het kerkje te gaan, smaakten de laatste happen van zijn maaltijd niet meer zo lekker.

Een ongemakkelijk gevoel vanuit zijn maag steeg op. Maar hij liet de bezoekers hier niets van blijken. Nog nooit had hij iemand geweigerd te helpen, maar in dit geval.....



Toch stemde hij toe om geen gezichtsverlies te lijden

De wind was behoorlijk aangewakkerd toen Joris het dorp uit liep. Op dat moment overviel Joris een diepe angst.

Deze werd zo hevig dat zijn benen loodzwaar werden.

Hij zette zich neer op een grote kei die naast het pad gelegen lag.

Nog nooit had hij zich zo ellendig gevoeld.

Hij keek op naar de hemel en zag de volle maan die hem ironisch toelachte.

Zo zat Joris enige tijd in angst verzonken dat hij niet opgemerkt had dat iemand hem op het pad naderde. Toen deze halt hield schrok Joris op.

Bij het licht van de maan zag hij tot zijn opluchting dat het Sofia was.



Sofia woonde in een hutje aan de rand van de heuvels en was op weg daar naartoe.

Zij droeg een pakket met materialen voor het vervaardigen van kaarsen. Deze verkocht zij dan in de dorpen.

Zo had ze net genoeg om in leven te blijven.

Ondanks haar armoede sprak er vreugde en liefelijkheid uit haar ogen. Ze vroeg Joris wat er aan de hand was.

Joris die al zijn stoerheid had afgedaan vertelde over de problemen die waren ontstaan rond het kerkje en dat hij nu het vuur moest gaan doven.

Ook dat zijn benen zwaar waren geworden door de angst voor een ontmoeting met kwade geesten.

Sofia dacht even na en zei: "Daar wonen helemaal geen kwade geesten, maar Janus de Stomme!" "Wie is hij dan?" vroeg Joris.

Ze vertelde hem dat Janus in een hol woonde onder de grond vlak bij het kerkje. Hij schaamde zich voor zijn stomheid. Gebruik makend van het bijgeloof van de dorpsbewoners had hij zich daar woonruimte verschaft om zo min mogelijk gezien te worden. Alleen zij was ervan op de hoogte. Iedere week kwam Janus bij haar langs voor een paar kaarsen en dan dronken zij samen warme melk en aten een boterham met geitenkaas. De melk kwam van twee geiten die op het veld leefden bij haar hutje. “Er moet iets gebeurd zijn, laten we gauw gaan kijken als de koster dat gekerm heeft gehoord”, zei Sofia. Joris, aangemoedigd door Sofia, verloor zijn angst en samen snelden zij richting het kerkje.

Het bleek al gauw dat Janus in moeilijkheden verkeerde, de ingang van zijn hol was ingestort. Door een kleine opening kermde hij om hulp. Joris, geheel in zijn element, begon de ingestorte ingang te ontruimen en bevrijdde Janus uit zijn benarde positie. Ondanks zijn schuwheid was Janus zo dankbaar dat hij Joris omhelsde. Gelukkig was Janus, op enkele schrammen en een hevige schrik na, voor verdere letsels bespaard gebleven. Sofia nodigde hen uit om samen naar haar hutje te gaan om warme soep en brood te eten. Daar hadden zij wel trek in. Joris ging eerst nog kijken in het kerkje. Daar zag hij dat het vuur gedoofd was. Hij sloot de kerkdeur en samen gingen zij op weg naar het hutje van Sofia. Daar aangekomen stak Sofia enkele kaarsen aan en rakelde het vuur in de houtkachel op. Zij zette een pan waar soep in zat op de kachel. De mannen namen plaats aan de houten tafel. Sofia brak het brood in flinke stukken en deed de inmiddels warme soep in drie houten kommen. In een vertrouwde zwijgzaamheid slurpten de mannen aan hun soepkom en doopten af en toe hun brood in de soep. Maar hier eindigt het verhaal niet; deze kerstavond had nog meer in petto!



Er werd op de deur geklopt
De drie mensen in het vertrek keken enigszins verbaasd op.
Sofia stond op en opende de deur.
Er stond een jongeman en hij vroeg of hij binnen mocht komen.
“Natuurlijk”, zei Sofia. In het heldere kaarslicht werd de jongeman zichtbaar. Hij droeg een grove wollen mantel die bijna zijn gehele lichaam bedekte.
Zijn mantel was bedekt met kleine sneeuwvlokjes.
Door de warmte in het hutje smolten deze tot waterdruppeltjes die door het kaarslicht schitterden als kleine diamantjes.
Sofia nodigde hem uit plaats te nemen aan de tafel.

Ze schonk kop soep voor hem in en brak een stuk van het brood voor hem af. Nadat hij in rust en met smaak gegeten had, kon Joris zich niet meer bedwingen en vroeg wie hij was en waar hij vandaan kwam. De jongeman hulde zich enige tijd in stilte en begon daarna op milde toon te spreken. “Ik kom van ver en woon toch dichtbij. Ieder jaar rond deze tijd onderneem ik deze reis over de wereld. Ook hier kom ik dan voorbij. Ik plant zaden van het Hemelse Licht in de aarde en in ieder mensenhart. De aarde verzorgt deze goed, gezien het resultaat in het voorjaar en de opbrengst in de herfst

Helaas, de meeste mensenharten ontvangen de zaden wel, maar deze hebben moeite om daar te ontkiemen. Zij worden gesmoord door de onwetendheid en onbegrip.

Maar zij die de wijsheid van de aarde begrijpen, weten hoe zij voor de zaden van het Hemelse Licht moeten zorgen en deze tot wasdom kunnen brengen, zij het onder veelal moeilijke omstandigheden.

Zij worden getest op hun uithoudingsvermogen en vindingrijkheid en bovenal op hun vertrouwen. Deze eigenschappen zijn de belangrijkste voedingsbronnen om het Lichtzaad te doen ontkiemen. Ieder jaar keer ik terug totdat alle mensenharten het Lichtzaad tot ontkieming hebben gebracht”.

Al werden de woorden niet geheel begrepen door de anderen aan tafel, een diep ontzag en vrede stroomden door hun harten. In deze vrede bleven zij enige tijd verzonken.

De jongeman stond op en zei: “Ik moet nu gaan, er is nog veel werk te doen”.

Bij de deur aangekomen draaide hij zich om en keek met veel liefde naar de drie mensen aan de tafel. Joris, diep geroerd, stond op en vroeg de jongeman of hij hem mocht vergezellen.

“Helaas,” zei de jongeman, “je kunt niet mee want jij hebt hier nog veel werk te doen.

Jouw kracht en vaardigheid kunnen nog niet gemist worden.

Vertel de mensen dat hun bijgeloof omtrent het kerkhof onjuist is.

Als de zaden van Licht goed verzorgd worden, zodat deze kunnen ontkiemen, dan zal alle onwetendheid en onbegrip verdwijnen.

Sofia zal je helpen om de mensen dit te vertellen, want haar wijsheid is groot”.

Zich richtend tot Janus: “Als je de moed hebt om morgen naar het kerkje te gaan en het kerstfeest met de mensen van het dorp samen te vieren, zal de stomheid je verlaten die je vanaf je geboorte bij je draagt.

Blijf enige tijd bij Joris en leer van zijn moed. Je hart is goed maar heeft nog kracht nodig om sterk te worden”. Daarop verliet de jongeman het hutje.

Een geur van bloemen vulde de ruimte en opnieuw heerste er een diepe vrede.

De eerste zonnestrallen vielen door het kleine raampje naar binnen en kondigde een nieuwe dag aan. De drie mensen aan de tafel voelden geen vermoeidheid of slaperigheid, maar een gelukzaligheid die niet van deze wereld was.

In zwijgzaamheid maakten zij zich klaar om naar het kerkje te gaan voor het kerstfeest.

Het begon zachtjes te sneeuwen toen zij het kerkje naderden, waar het klokkenspel iedere kerkganger verwelkomde.



Dit prachtige verhaal werd geschreven door:
Diana van Doorn.

Dank hiervoor.

Uitslagen sjoelen

Uitslag sjoelen van 21-10 t/m 11-11-2024:

Totaalstand van 2-9 t/m 11-11 2024:

1	Dirkje Huizenga	104,9	1	Dirkje Huizenga	103,5
2	Ynze Lautenbach	103,3	2	Pollyanne Sniijders	99,9
3	Pollyanne Sniijders	100,7	3	Ynze Lautenbach	99,7
4	Jan Bosman	98,9	4	Jan Bosman	97,3
5	Japke v. 't Riet	95,4	5	Japke v. 't Riet	96,6
6	Sjoukje Wanders	92,2	6	Sjoukje Wanders	93,0
7	Nettie Timmermann	89,1	7	Rennie Haverkamp	90,2
8	Rennie Haverkamp	86,1	8	Nettie Timmermann	90,2
9	Marieke de Vries	75,0	9	Marieke de Vries	75,0

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Uitslagen klaverjassen

De competitie van het klaverjassen is weer volop bezig.

We begonnen in september met 23 leden. Maar door het overlijden van ons enthousiast lid Henk van der Putten, en doordat Ton van 't Riet wegens gezondheid niet meer kan kaarten en een lid dat zelf gestopt is, kaarten we nu met 20 vaste leden.

Dankzij de invallers heb ik meestal 5 tafels vol. En er wordt plezierig met elkaar gekaart.

Dat hopen we nog een tijdje vol te houden.

Met St. Nicolaas op 5 december wordt er niet gekaart!

Hier volgt de uitslag na 9 kaartmiddagen:

1	Dick Oosterhaven	48720	11	Helmut Timmerman	44784
2	Peter Holleman	46754	12	Hein van Assen	44266
3	Cor Nuyens	46326	13	Jan Knook	44126
4	Rene Verberne	45767	14	Ruud Holzmann	43643
5	Leon Boeljon	45612	15	Karola Bürcks	43633
6	Jan Dimmers	45584	16	Gerrit Hofman	43455
7	Peter van Diepen	45471	17	Hugo Prins	43219
8	Truus van Campen	45357	18	Siem v.d. Bunt	42486
9	Aries Zuidhof	45220	19	Anne van der Putten	42145
10	Jaap Gouwenberg	45005	20	Riet Gouwenberg	41567

Groeten en tot de volgende keer, **Jan Knook** (503318 of 06 304 376 98)

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Stand Keezencompetitie 13 november 2024

1	Elly Klearkofer	416	5	Rene Verberne	279
2	Hannie Braak	296	6	Hein van Assen	194
3	Nettie Timmerman	292	7	Anne van de Putten	184
4	Yntze Lautenbach	289	8	Ge de Vries	102

“De Peppel” bezoekt de SVM

Op dinsdag 22 oktober zitten we rond 10:00 uur met ca. twintig gasten in “de Kroon” aan de koffie. Op het scherm zien we van alles uit het verleden voorbijkomen.

Intussen wordt er druk gepraat.

Even later zien we vier leerlingen met juf Jeanine aankomen.

Ze hebben schalen bij zich. Wat zal daarin zitten?

Sjanet, de voorzitter, verwelkomt hen en stelt, dat het twee leerlingen zijn van groep 8 en twee van groep 5. Zij komen ons deze ochtend vermaken.

De leerlingen nemen het initiatief. Zij voeren een korte musical op. “Daantje zou naar school toe gaan.” Maar Daantje treuzelt en komt te laat. Het gevolg is strafregels schrijven en nablijven. Wat een verdriet! Dit wordt gedeeltelijk gezongen en met verve gebracht.

Zij hebben dit stukje zelf geschreven, wat een hele prestatie is.

De leerlingen zijn Roel, Lies, Viktoria en Teun.

Intussen schenkt Frouke een tweede kopje koffie. Dan klinkt het luidkeels: “Hallo” Teun deelt mee, dat men lekkers heeft meegenomen. Er wordt hoera geroepen! Het zijn rolletjes, waarin ik groenten, mais e.d. zie. Het smaakt prima. Juf Jeanine zegt, dat zij het gisteren hebben klaargemaakt. De kinderen komen nog een keer rond met de snacks.

Opnieuw vraagt Teun de aandacht, we gaan spelletjes doen.

Het blijkt een quiz te zijn. Het zijn vragen, waarop drie antwoorden mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: wie was voor Beatrix koningin? Juliana, Wilhelmina of Maxima?

Het antwoord werd gegeven door handopsteken. In dit geval Juliana.

Zo kwamen de Olympische Spelen (Frankrijk) en het aantal inwoners van Nederland (18 miljoen) aan bod. Opnieuw worden we getraakteerd. Wat worden we verwend!

Weer attentie voor de quiz. Wat wordt er op de wereld het meest gesproken, Spaans, Chinees of Engels? Velen denken Engels, maar het is Chinees. Zelfs de Olympische Spelen met de gouden medailles komen aan bod.

Bij wie werden er de meeste gewonnen, bij de Paralympische Spelen of bij de Olympische Spelen. Antwoord: bij de gewone Olympische Spelen.

Dit spel wordt gevolgd door een paar mopjes, waarom hartelijk gelachen wordt. Het programma gaat vlot door met de vraag aan ons: “Waar vermaakten jullie je vroeger mee?”

Antwoord: Touwtjespringen, hoepelen, knikkeren en tolleren. En wat deden jullie binnen?

Spelletjes als ganzenborden, met domino stenen, sjoelen, plaatsnamen noemen e.d.

Wat doen de kinderen van tegenwoordig?

Het antwoord van hen luidt: hutten bouwen en gamen. Naar wat voor verenigingen gaan jullie? Voetballen bij Flevo en één noemt er zelfs Thalia.

Hoe kwamen jullie vroeger op school? Wij gingen met de fiets of liepen.

Waar luisterden jullie toen naar op de radio?

Muziek van Veronica of voor de oorlog naar Snip en Snap cabaret.

Hoe ging het vroeger op school?

Bij naar binnen gaan stonden we in de rij en in de klas zaten we met de handen over elkaar.

Als je stout was moest je in de hoek staan of op de gang.

Hiermee eindigde een vlot door de kinderen gebracht programma.

Zij stelden het leuk te vinden hier te zijn en wij vonden het ook leuk.

Applaus. Het is goed, dat jong oud ontmoet.

D.S.

Voorstellen van de groep



Dank voor uw aandacht



Uitdelen van het lekkers



Dank voor de gezellige ochtend



Wat!?

(ex-) Vrijwilliger van de maand



Mijn naam is Jelle Siksma en ben in 1933 geboren in de mooie vestingstad Naarden. Mijn ouders kregen vijf kinderen, waarvan drie meisjes en twee jongens.

Mijn vaders beroep was chemisch technicus en toen ik ter wereld kwam, woonde ons gezin op het terrein van zijn werkgever. De lagere school waar ik later naar toe ging, was een heel eind lopen (fietsen hadden we toen nog niet), dit omdat wij ver buiten het centrum woonden.

Ik weet nog, dat als je onderweg de burgemeester op zijn fiets tegenkwam, je hem buigend moest groeten. Dit deed ik met tegenzin.

Uit de oorlogstijd kan mij nog goed herinneren, dat mijn ouders regelmatig naar Drenthe fietsten, om eten te halen en dan pasten mijn grootouders op ons.

Later ging ik (wel op de fiets) naar de ambachtsschool, eerst in Bussum en later in Hilversum.

Nadat ik van school kwam, ging ik werken bij chocoladefabriek Bensdorp.

Daar heb ik twintig jaar gewerkt, eerst als technicus en daarna als automonteur.

In 1954 ben ik getrouwd met Lenie. Zij kwam uit Kolhorn en was de zus van mijn vriend.

Wij kregen een zoon (René), die later bij de marine ging werken

Rond 1968 kwam ik, eerst als automonteur, te werken op paleis Soestdijk en werd daarna chauffeur van prins Bernhard. Daar heb ik heel veel leuke dingen meegemaakt.

Zoals reizen naar Porto Ercole in Toscane, waar de koninklijke familie een villa bezat.

We gingen daar soms met drie auto's naar toe en reden dan vaak naast elkaar op de snelweg.

Zelf bestuurde ik in die tijd, de Ferrari van de prins.

Ook moest ik regelmatig 's morgens vroeg mee naar de golfbaan (de prins kon niet echt goed golfen). Dan gebeurde het wel, dat we naar zijn geslagen bal moesten zoeken en we een andere bal op een, voor hem, 'mooie' plek neerlegden.

Een ander leuk verhaal is, dat we weleens vóór de middagjacht in de gewerenkamer de munitie hebben verwisseld voor kruit. (En wij wisten natuurlijk 'van de prins geen kwaad'.)

De prins zelf kon daar later wel om lachen.

Regelmatig moest ik hem ophalen, soms zelfs uit zijn slaapkamer, omdat hij dan nog rustig zijn favoriete Spaanse muziek zat te beluisteren.

Al met al heb ik daar een mooie tijd gehad en heb prins Bernhard als mens erg hoog zitten.

Zeker ook tijdens en na de ziekte van mijn vrouw gaf hij mij veel steun.

In 1994 zijn we verhuisd naar Middenmeer. Dit omdat onze zoon René daar toen woonde.

Helaas is mijn vrouw Lenie in 1995 overleden.

Later tijdens de bijeenkomsten van rouwverwerking leerde ik Lummie kennen.

Na verloop van tijd kregen we een relatie en zijn in 1997 getrouwd.

(Dus zijn wij ook alweer 27 jaar bij elkaar.)

Als vrijwilliger heb ik ruim 27 jaar gewerkt bij de 'Museumstoomtram Hoorn-Medemblik' en ook was ik nog circa 12 jaar gastheer in 'de Kroon'.

De laatste tijd gaat het met mijn gezondheid wat minder. Onlangs zagen Lummie's dochters, dat het niet goed met me ging en regelden zij dat ik in het ziekenhuis werd opgenomen.

Daar kreeg ik de juiste medicatie en nu ben ik gelukkig weer aan het opknappen.

Alweer fijn, dat Lummie en ik nu samen met onze rollators weer een eindje kunnen lopen.

Gelukkig laat ook mijn humor mij niet in de steek en geniet ik nog steeds.

Jelle Siksma



create with love
SIE SOO

Openingstijden:

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 08:30 - 17:30
Woensdag: 08:30 - 21:00
Donderdag: 08:30 - 21:00
Vrijdag: 08:30 - 17:30
Zaterdag: 08:30 - 12:30

U kunt ook online een afspraak maken:
www.siesoo.nl

Brugstraat 47a / 1775 BD Middenmeer
Telefoon 0227 502535

K.v.K. 63337215 / info@siesoo.nl



Historisch Genootschap
Wieringermeer

Geopend zaterdags
 14:00 tot 16:30 uur

Cultuurschuur
 Loggersplein 1
 Wieringerwerf

www.wieringermeergeschiedenis.nl





Hersenkraaker

Puzzel december

Onderstaande hersenkraaker is een zogenaamde lettergreepuzzel.

Achter de omschrijvingen staat tussen haakjes het aantal letters van de gezochte woorden.

Elk woord bestaat uit drie lettergrepen.

Gebruik uit elke kolom (= verticaal) één lettergreep, om het gezochte woord te vormen.

De eindoplossing ontstaat uit de eerste letters van de gezochte woorden.

Bijvoorbeeld:

1. Kledingstuk	(13)	schip	goe	trui	(= schipperstrui)
2. Make up	(10)	kan	scha	roe	(= oogschaduw)
3. Buideldier	(9)	oog	pers	duw	(= kangoeroe)

Eindoplossing: **sok**

1. Lekkernij	(13)	ech	le	ming
2. Vogel	(10)	slag	ne	taat
3. Plaats in Luxemburg	(10)	ther	stem	boog
4. Pretpark in Kaatsheuvel	(8)	el	mos	ver
5. Expansie	(11)	ef	hand	jas
6. Kledingstuk	(9)	was	brei	je
7. Toiletartikel	(9)	je	ter	ding
8. Goedkeuring	(10)	win	te	nach
9. Warmteregelaar	(11)	uit	room	ling
10. Alcoholische drank	(7)	nach	ter	gaal
11. Lichaamsdeel	(8)	in	te	taart

Gelieve de oplossing van de puzzel vóór **15 december** a.s. te deponeren in het kistje

op de piano in Kroonwaard, of door te mailen naar: kroonwaard@gmail.com.

Graag voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

Veel puzzelplezier toegewenst.

Oplossing puzzel november:

1. Oester	2. Schagerweg	3. Molenweg
4. Groetweg	5. Wulk	6. Ulkeweg
7. Sportweg	8. Kerkstraat	9. Langeweg
10. Schoolstraat	11. Omdraai	12. Omtaplein
13. Korenstraat	14. Klaverstraat	

Uit de goede oplossingen is als winnaar gekozen: **Nel van Schaik**.

Van harte gefeliciteerd en de prijs wordt binnenkort aan u overhandigd.

Fysiotherapie Middenmeer

Het vertrouwde adres

tel(02207) 501283

www.fysiotherapiemiddenmeer.nl

Afra de Vries

Annette Prins



Kringloopwinkel

Saartje

Welkom!

Komt u eens bij ons kijken

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag: 9:30 - 17:30 uur

Zaterdag: 9:30 - 17:00 uur

elke eerste Zondag van de maand

11:00 - 17:00 uur

Havenweg 11

1771RW Wieringerwerf

06-53 45 74 82

**Afscheid
nemen
met liefde
en respect**



**MEREBOER
UITVAARTZORG**

24 uur per dag bereikbaar

0227 59 20 87

**Schagen
Den Helder
Hollands Kroon**

**Molenakker 9, 1777 HS Hippolytushoef
mereboeruitvaartzorg.nl**

Recept van de maand

Spitskoolstamppot met spekjes



Ingrediënten (voor 4 personen):

- 1000 gram kruimige aardappelen
- 400 gram spitskool (= ca. ½ kool)
- 250 gram gerookte spekblokjes
- 50 gram boter of margarine
- 2 eetl. mosterd
- 3 theel. paprikapoeder
- 1 dl. melk
- 1 hele rookworst
- beetje peper en zout

Benodigd: pureestamper, 2 pannen en een wokpan.

Bereiding:

1. Schil de aardappelen en snij ze in stukken.
2. Kook ze met water in een grote pan (deksel erop) in ca. 25 minuten gaar.
3. Bak intussen het spek knapperig in de wokpan zonder olie/boter (ca. 10 min.)
4. Haal de spekjes uit de pan en laat ze op keukenpapier uitlekken.
5. Snij de spitskool in reepjes en roerbak ze 4 min. in het achtergebleven bakvet.
6. Laat de rookworst ca. 15 minuten in een pan wellen op een lage stand (niet koken).
7. Voeg de boter/margarine toe aan de spitskool en laat dit 1 minuut meestoven.
8. Giet de aardappelen af, stamp deze tot puree en voeg intussen de melk toe.
9. Spatel de puree, mosterd en paprikapoeder in de wokpan en roer dit goed door elkaar.
10. Voeg naar smaak peper en zout toe.
11. Snij de rookworst in 4 gelijke stukken (wel zo eerlijk) en verdeel deze over de borden.

Eet smakelijk

Escargots

Een man komt 's avonds thuis van zijn werk en vraagt aan zijn vrouw wat ze gaan eten.

'Ik heb niks klaargemaakt, want we hebben niks in huis.' zegt zijn vrouw:

De man zegt: 'Ik zal lekkere escargots gaan kopen, dan maak jij ze hier wel klaar.'

Hij gaat naar de winkel, koopt een zakje met twaalf escargots en stopt ze in zijn binnenzak.

Onderweg naar huis komt hij een vriend tegen en gaat met hem mee naar een bar.

Na vele drankjes komt hij uiteindelijk met een flink stuk in zijn kraag 's nachts thuis.

Hij is zo dronken dat hij zijn sleutel niet in het slot krijgt.

De sleutelbos valt op de grond, hij bukt zich en alle escargots vallen op de grond.

Zijn vrouw doet open en vraagt woedend: 'Waar bleef je, ik zit hier al uren te wachten!'

De man bukt zich en zegt tegen de slakken op de grond:

'Kom op jongens...vooruit, nog een klein stukje en we zijn er'

De paardenkastanje

Het is alweer een paar jaar geleden, dat ik ergens las dat de vrucht van de Paardenkastanje een middel kan zijn tegen gewrichtspijn.

In mijn polsgewricht had ik regelmatig een stekende pijn.

Op het internet las ik over de paardenkastanje, dat het een boom is met veel medicinale mogelijkheden. Kastanje zou de pijn kunnen verzachten.

In Middenmeer staan op diverse plaatsen paardenkastanjes met die gewilde vrucht.

Gewild om herfststukjes te maken op scholen. Geweldig om de kinderen creatief met deze vruchten te laten omgaan en gelijk iets van het belang van groen in de omgeving te vertellen.

Deze boom is via Turkije en de Balkan naar Europa gekomen, daar gebruikte men het om kortademigheid bij paarden te behandelen. Ook bleek het een goed middel tegen hoesten bij de paarden. Vandaar de naam paardenkastanje.

Deze soort hoort bij de zeepboomfamilie en er zijn wel twintig soorten.

In China benut men de vruchten van deze boom om pijn te verlichten.

Daar maak ik al een aantal jaren dankbaar gebruik van, er zit dus altijd een kastanje in mijn broekzak.

P.C. Meijer

Paardenkastanje als pijnstiller



en natuurlijk



als seizoendecoratie



Een boze huurder klaagt: "Mijn dak lekt, de regen komt naar binnen door een kapotte ruiten er staat water op de vloeren. Hoelang gaat dat nog duren?"
"Hoe moet ik dat weten?" roept zijn huisbaas. "Ik ben de weerman niet!"



o-o

Zegt een verdwaalde man tegen de agent:
"Ik ben de weg kwijt, ik weet niet waar hij is."
Antwoord de agent: "Kijk eens naar beneden, je staat erop."

Doet & Ontmoet iedere dinsdagmiddag in Kroonwaard.



Vindt u het leuk eens kennis, en een praatje te maken met anderen?

Zoekt u een maatje om er op uit te gaan?

Heeft u wel eens vragen op het gebied van zorg en welzijn en wonen?

Of vindt u het gewoon gezellig om samen koffie te drinken en een spel te doen?

Kom dan naar Doet & Ontmoet op iedere dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur

Doet & Ontmoet is een open inloop waar u terecht kunt voor een praatje, een kop koffie en om een leuke ontmoeting te eenieder kiest zelf voor een wilt. We geven met elkaar van harte welkom. Zo valt er



hebben met anderen. Er is genoeg te doen, spel, om iets creatief te doen of wat u maar vorm aan de bijeenkomst en initiatieven zijn altijd wat te beleven!

Kom eens binnen en ervaar zelf hoe verrassend leuk en gezellig deze middagen kunnen zijn.

Thuisabonnement Wonen Plus Welzijn

Zolang en prettig mogelijk thuis blijven wonen!

Wonen Plus en Welzijn biedt ouderen, gehandicapten en chronisch zieken de mogelijkheid, om zo lang mogelijk en op een prettige manier thuis te blijven wonen.

Een thuisabonnement kost € 5,60 per maand, voor huurders van de Wooncompagnie € 3,50 en voor Beter Wonen € 4,05 per maand. Heeft u interesse neemt u dan contact op met het servicepunt bij u in de buurt. (Alle diensten worden door vrijwilligsters uitgevoerd.)

Wat kunnen we voor u betekenen?

- Hulp bij tuinonderhoud.
- Vervoer.
- Medicijnbezorging,
- Computerondersteuning,
- Informatief huisbezoek.
- Klusjes in en rond het huis.
- Boodschappenservice.
- Hulp bij persoonlijke administratie (belastingopgave)
- Hulp bij instellen tv, telefoon en andere apparatuur.

Interesse in **Doet & Ontmoet** of het **Thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn**?

Neem dan contact op met Servicepunt Hippolytushoef: Parkzicht 11 1777 BC Hippolytushoef.

Telefoon: 0227 591570 (ma t/m vrij van 9:00- 12:00 uur.)

Of mail naar: wieringen@wonenpluswelzijn.nl

Maaltijden Uit en Thuis.



Kunt u tijdelijk of voor langere tijd niet meer voor uw warme maaltijd zorgen? Dan kunt u van Maaltijden Uit en Thuis gebruik maken. Er wordt rekening gehouden met dieetwensen. Ook gebruiken we de beste ingrediënten en enthousiaste vrijwilligers bezorgen de koelverse maaltijden bij u thuis.

Op diverse locaties bieden we tevens de mogelijkheid om samen te eten.

U kunt ons op werkdagen van 8:30 uur -12:00 uur bereiken via **0224-273150**

of mail naar maaltijden@wonenpluswelzijn.nl

SERIOUS REQUEST



Hallo, wij zijn Dani (8 jaar) en Jaro (11 jaar).

Wij zamelen geld in voor Metakids, door vogelvoerpoppetjes te verkopen. We hebben ze zelf gemaakt en onze oma heeft de sjaals en mutsjes ervoor gebreid.

Metakids is dit jaar het goede doel van 3 FM, Serious Request en het Glazen Huis.

Omdat wij ook een Metabole ziekte hebben, weten wij hoe belangrijk het werk van Metakids is.

Metabole ziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen.

Wilt u ook zo'n voederpoppetje?

Ze kosten € 5,00 per stuk.

U helpt ons en de vogels er mee.

Voor meer informatie kunt u bellen met 06-40358540.

Wat zijn metabole ziekten?

Er zijn meer dan 1.900 metabole ziekten. De ziektebeelden lopen sterk uiteen, net als de levensverwachting van de jonge patiënten. Metabole ziekten zijn erfelijk. Het is de meest dodelijk ziekte onder kinderen. Eén op de vier kinderen wordt niet ouder dan 18 jaar.

Wat gaat er mis?

We hebben allemaal energie nodig. Om te dansen, muziek te maken, kortom: om te leven. Metabolisme is het proces dat ervoor zorgt dat de energiehuishouding op orde is: bouwstenen uit de voedingsstoffen die we eten, worden omgezet in energie.

Kinderen met een metabole ziekte komen ogenschijnlijk gezond ter wereld, maar door een 'schrijffoutje' in hun DNA werkt hun energiehuishouding niet goed.

Het gevolg: levensbedreigende energietekorten en ernstige schade in het lichaam door onverwerkte afvalstoffen.

Foutje op genen.

Iedereen kan een metabole ziekte krijgen. Een kind met een metabole ziekte krijgt meestal van beide ouders het schrijffoutje in het DNA mee.

De ouders zijn zelf niet ziek en weten dus vaak helaas niet dat ze drager zijn.

Hierdoor hebben zij bij elke zwangerschap 25% kans op een kind met een metabole ziekte.

Tijdens de zwangerschap wordt (nog) niet gescreend op metabole ziekte, waardoor de ziekte zich pas na de geboorte uit, soms pas in de pubertijd.

Vroege diagnose nodig.

Elke dag wordt er in Nederland een kind geboren met een metabole ziekte. Een klein aantal wordt binnen enkele dagen gevonden dankzij een hielprik, maar veel gezinnen moeten jarenlang op zoek naar een arts die kan vaststellen wat hun kind heeft. Intussen takelt het lichaam van het zieke kind af. Een vroege diagnose is van levensbelang, maar ... is op dit moment nog niet genoeg. Momenteel is er voor slechts een klein deel van de kinderen een behandeling die hun leven vergemakkelijkt of verlengt.

We staan echter aan de vooravond van een doorbraak in de behandeling van deze ziekten, onder andere door onderzoek naar gentherapie en medicijnen. Daar is geld voor nodig.

(Bron: Metakids.)

Sint-Maartenviering in “de Kroon”.

Om tien uur op maandag elf november zijn alle stoelen, die in een kring staan, bezet. Door de vrijwilligers zijn de ruim vijftientig belangstellende voorzien van koffie/thee met een versnapering. Het wachten is op vijftien kinderen van groep 1 en 2 van ‘de Peppel’, die hun zelfgemaakte lampionnen komen tonen en een programma zullen uitvoeren.

Maar wat vieren we eigenlijk? St. Maarten was een bisschop in Tours in Frankrijk. Hij is in Hongarije in het jaar 316 geboren en stierf op 80-jarige leeftijd. Aan hem kleven tal van verhalen, zo zou hij aan een arme man de helft van zijn mantel gegeven hebben, toen het erg koud was. Hij was ook een kindervriend.

Dit alles maakt dat in een aantal landen zijn sterfdag herdacht wordt o.a. doordat kinderen dan met lampionnen langs de deurgaang, liedjes zingen en dan wat krijgen.

Om kwart over tien komen de kinderen, begeleid door juf Marjolijn en twee moeders aanwandelen. Elisabeth legt dit vast. Sjanet en Rene staan paraat voor de ontvangst. Sjanet verwelkomt hen. De kinderen laten direct hun lampionnen zien door ze omhoog te houden en gaan allerlei St. Maarten liedjes zingen, het varieert van hilarisch tot ernstig.

Juf zingt enthousiast mee. Een applaus is hun deel. Vervolgens gaan ze in een kring zitten en krijgen een beker limonade. Dan lopen een rondje waarbij de zelfgemaakte lampionnen trots laten zien. De lampionnen zijn voorzien van lampjes, die branden en verschillen sterk.

Ook dit wordt met applaus beloond. Om ruimte te maken worden de tafels opgeschoven en komen de kinderen langs lopen. Wij zitten allen met snoep gereed, wat in de rugzakjes verdwijnt. Even later staan ze opgesteld en zingen nog een paar liedjes en roepen: “Dank U wel.” Wij zien ze weer terug naar school lopen.

Wij krijgen nogmaals koffie/thee en blijven nog even napraten. Gelukkig was het mooi weer. Dit was met recht jong bezoekt oud.

D.S.



Karin Smit

Uitvaart
begeleiding



Karin Smit



☎ 06 81 35 81 10

☎ 02 27 74 50 50

24/7 bereikbaar

Leonie Appers

Uitvaartbegeleiding **Wieringermeer**

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

eye wish laat je zien



Kom langs in de winkel voor een GRATIS
OOGMETING

Terpstraat 11 Wieringerwerf

zelf **OP** *maakmode*
DE  **KAMER**

Uw adres voor:

**STOFFEN, WOL, HANDWERK
LAMPEN, BEENMODE, LINGERIE
ONDER- EN NACHTMODE**

**BENT U SLECHT TER BEEN,
BEL 0227 501717 EN IK KOM
BIJ U LANGS.**

**ONS ADRES : BRUGSTRAAT 37
1775 BD MIDDENMEER.**

info@deopkamer
www.deopkamer.nl



Ook voor reiniging van zonnepanelen

Peter Lucken

Schoonmaakbedrijf en dienstverlening

Tel. (0227) 82 36 61
06-37 17 71 94

Betrouwbare persoonlijke dienstverlening bij u thuis